

Bij de doop van de Caliver door Theda Schut

Naarden, 1 januari 2017

In mij schuilt geen groot redenaar,
geen spreker in het openbaar
Dus vreest u niet, ik houd het kort
voordat de grond te koud onder de voeten wordt

Vandaag zijn wij tezamen hier
Voor de doop van deze nieuwe vier
Van het merk Wintech hier inmiddels wel bekend
Vanwege goede kwaliteiten, voor ieder al dan niet miskend roeitalent

Een broertje van de Donderbus is deze dubbelvier met stuur
Boordridders kwamen gratis mee, dus dat was niet zo duur
Geschikt voor boordroeien én scullen: dit zijn twee boten in één
Twee halen, 1 betalen: dat wil toch iedereen

60 tot 75 kilogram is de klasse van gewicht
daarmee valt deze boot in de categorie Licht
Voor de kleinere posturen onder ons EN de junioren
zullen reuze blij zijn dit te horen

En nu de naam, die wilt u vast wel weten
Het is een wapen uiteraard, maar wel al lang vergeten
Zelfs het internet, helaas
bood hierin nauwelijks soelaas

Voor degenen onder u die t werkelijk interesseert:
Het is het eerste handgeweer, in de late middeleeuwen gedateerd
Zelfs met n lengte van wel 1,30m bleek de precisie toch wat treurig
de resultaten van de handboog waren stukken meer nauwkeurig

Desondanks heeft dit wapen bijgedragen
aan grootse triomfen in diverse veldslagen
Met het oog op deze roemrijke historie
wacht deze vier dus niets dan glorie

Ik doop u Caliver, en wens u uiteraard
veel succesvolle kilometers en een heel behouden vaart